

17 Samen in de klas

Geluk of toeval?

Een willekeurige Rotterdamse school in een willekeurige Rotterdamse wijk. De kinderen zijn wit, geel, bruin, zwart... en allemaal rond de negen of elf jaar. Het zijn de kinderen van groep zes en acht van Daltonschool De Margriet. Voor hen is het doodnormaal dat ze bij elkaar in de klas zitten. Maar hoe gewoon is dat eigenlijk?

Samen met Ab Bol, hoofdredacteur van REALmag en kinderfilosoof Marja van Rossum gaan de kinderen uitzoeken hoe ze precies in deze klas op deze school zijn terechtgekomen. Waar zijn ze geboren? Zijn ze weleens verhuisd in hun leven? Waar komen hun voorouders

vandaan? En zouden ze misschien op een andere plek willen wonen of op een andere school willen zitten?

Stamboom van de klas

De kinderen krijgen een opdracht mee om hun ouders te vragen waar zij vandaan komen en waar hún ouders weer vandaan komen. Met de antwoorden op die vragen maken de kinderen in de volgende les een stamboom van de klas. Zelf vormen ze de kruin, Rotterdam is de stam en de wortels zijn de plekken waar zichzelf of hun voorouders ooit vandaan gekomen zijn. Zo wordt het spoor zichtbaar, de loop van de geschiedenis.

TEKST: SELMA LAGEWAARDT EN MARJA VAN ROSSUM

Bevolking Rotterdam naar nationaliteit

Peildatum: 1-1-2017

bron: gemeente Rotterdam afd. Publiekszaken, bewerking afd. OBI

- betekent een aantal van méér dan 1 en minder dan 10 personen

1	afghanistan	172
2	albanie	126
3	algerije	47
4	amerikaans onderdaan	-
5	andorra	-
	angola	94
	antigua en barbuda	-
	argentinie	41
	armenie	42
	australië	150
	azerbajdsjan	94
	bangladesh	44
	barbados	-
	belarus (wit-rusland)	49
	belgië	962
	benin	12

bhutan	-
bolivia	-
bosnië-herzegovina	218
botswana	-
brazilië	501
British national (overseas)	17
Brits onderdaan	20
Brits overzees burger	-
Britse afhankelijk geb	33
verblijfstitel IND	3779
bulgarije	2723
burkina faso	-
burundi	17
canada	187
chili	66
china	3002
colombia	157
congo	27
costa rica	17
cuba	33
cyprus	34
democratische republiek congo	148
denemarken	147



Illustratie: Theo Smit

Geluk of toeval

Nu maakt de klas de overstap naar het thema gelukzoekers. Zijn wij mensen niet allemaal op zoek naar geluk in het leven? Een mooier huis, een betere baan, een leuke partner? Een veiliger plek om te wonen, een land waar geen oorlog is? En bepaalt die zoektocht misschien waar we terecht komen in de wereld? Of is het soms ook een kwestie van toeval?

De kinderen filosoferen met elkaar over de vraag of geluk wel iets is wat je kunt zoeken. Sommigen zijn er stellig over dat je het niet kunt zoeken maar wel kunt vinden. Een ander denkt dat 'er niet veel kans is om het te vinden, want dan moet je wel geluk hebben' De kinderen meanderen rond de vraag of dat een ander soort geluk is, geluk hebben. Waarop een meisje zegt dat het niet bestaat dat je geluk kan 'hebben', of 'zoeken': 'want het is gewoon een gevoel waar je op afgaat.' Weer een ander geeft

aan dat je geluk niet kunt zoeken omdat daarvoor geen strategie bestaat. 'Behalve dan misschien de strategie om heel veel loten te kopen, om meer kans te hebben op een prijs in een loterij.'

Trioletten

Ter afsluiting van het project maken de kinderen een schrijfo opdracht: een triolet over een lievelingsplek, een plek waar je je gelukkig voelt. De oorsprong van deze dichtvorm sluit mooi aan bij het thema dwaalgasten/gelukzoekers. Het triolet is een achtregelig refrein-dicht, behorende tot de rondeelfamilie met een bepaalde herhaalvorm. Vroeger werden rondelen, en dus trioletten, vaak gebruikt door rondreizende troubadours om nieuws (en roddels) door te vertellen. Bij het triolet is de eerste regel ook de vierde en de zevende regel, terwijl de tweede regel ook de laatste regel vormt.

djibouti	-
dominicaanse republiek	118
duitsland	2779
ecuador	52
egypte	93
el salvador	-
eritrea	595
estland	117
ethiopië	89
filipijnen	327
50 finland	194
frankrijk	1118
gambia	18
georgië	49
ghana	185
griekenland	1444
grootbritannië	1629
guatemala	11
guinee	76
guinee bissau	16
guyana	10
haïti	-
honduras	-

hongarije	1106
ierland	230
ijsland	48
india	842
indonesië	706
irak	237
iran	356
israël	58
italië	2032
ivoorkust	18
jamaica	34
japan	447
jemen	-
joegoslavië	-
jordanië	16
kaapverdise eilanden	823
kambodja	-
kameroen	52
kazachstan	32
kenya	44
koeweit	-
kosovo	38
kroatië	434



Trioletten groep 6**Bij manege Schanswijk**

is het altijd gezellig

Ik ben altijd heel blij als ik paardrij

Ik zie paarden

Bij manege Schanswijk is het altijd heel gezellig

Ik ben met vriendinnen

Ik mag soms op mijn lievelingspony

Bij manege schanswijk is het altijd heel gezellig

Ik ben altijd heel blij als ik paardrij

Op de zachte bank

Ik zit daar TV te kijken

Ik zie het TV-scherf

Op de zachte chille bank

Ik voel me daar fijn

Ik ben er bijna altijd

Op de zachte chille bank

Ik kijk daar naar de grote TV

Op Texel

Kan ik zwemmen in de zee

Ik zie de duinen, helemaal groen

Op Texel

Mijn broertje ziet een zeehond

Ik ren er naar toe

Op Texel

Kan ik lekker zwemmen in de zee

In Lauwersoog

Ik speel spelletjes

Zie de golvende zee

In Lauwersoog

Vis met vrietjes

De geur van de zee

In Lauwersoog

Ik speel in de speeltuin

Op het strand

Ik zwem en vlieger

Ik zie de boten en de zee

Op het strand

Het zand tussen mijn tenen,

de vlieger die trekt

Op het strand voel ik me fijn

Ik zwem en vlieger

Bij het meertje

Ik vaar er en wandel er

Honden & water

Bij het meertje

Stil en rustig

Lekker water

Bij het meertje

Ik vaar er en wandel er

Op de bank naast mijn moeder knuffelen

Ik leef in mijn huis

Ik zie een superuitzicht in de woonkamer

Op de bank naast mijn moeder knuffelen

Ik heb er al mijn schatten & mijn gezin, daarom

is het de beste plek van de wereld & ik ben daar

al sinds ik leef

op de bank naast mijn moeder knuffelen

ik leef met mijn gezin in mijn huis

kyrgyzstan	-
laos	-
letland	446
libanon	34
liberia	19
libië	12
litouwen	585
luxemburg	49
macedonië	75
malagasia	-
maleisië	128
mali	-
malta	10
marokko	4447
100 mauritanië	-
mauritius	14
mexico	127
moldavië	24
mongolië	14
montenegro	27
mozambique	-
myanmar	17
namibië	-

nederland	565344
nepal	30
nicaragua	-
nieuwzeeland	27
niger	-
nigeria	206
noordkorea	-
noorwegen	164
oekraïne	285
oezbekistan	-
oman	-
oostenrijk	192
pakistan	466
panama	12
paraguay	-
peru	59
polen	7528
portugal	4001
roemenië	872
rusland	549
rwanda	12
sao tom, en principe	-
saoediarabië	-

senegal	18
servië	222
seychellen	-
sierra leone	69
singapore	122
sint lucia	-
slovenië	129
slowakije	338
soedan	30
somalia	149
spanje	2483
sri lanka	25
staatloos	461
suriname	860
syrië	1556
tadzjikistan	-
taiwan	152
tanzania	15
thailand	323
toerkmenistan	-
togo	13
trinidad en tobago	-
tsjaad	-

tsjechië	196
tunesië	52
turkije	9769
uganda	51
uruguay	14
venezuela	44
verenigde arabische emiraten	-
verenigde staten van amerika	698
viëtnam	195
zambia	21
zimbabwe	15
zuidafrika	189
zuidkorea	395
Zuid-Soedan	-
zweden	207
170 zwitserland	129
Totaal	634264

Trioletten groep 8

In Rotterdam

Ik leef er en ik doe er veel
Ik voel me thuis in mijn eigen huis
In Rotterdam
Het is er leuk, gezellig
Vrolijk en ruim!
Ik vind het fijn om in mijn huis te zijn.
In Rotterdam
Ik leef er en ik speel er met mijn zusjes

In Oudorp

Speel ik met vrienden
Die plek is als de waarheid voor mij
In Oudorp
Ik voel me er veilig
Ik voel me er gelukkig
In Oudorp
Speel ik met mijn vriendinnen

In de stad

winkelen
ik bekijk alles als een vogel
in de stad
leuke stad
mooie stad
in de stad
winkelen

Een dorpje in Turkije

Ik loop er rond
Ik voel me daar net alsof het regende
en dat je nu weer thuis bent
Een dorpje in Turkije
Mijn familie en de dieren en ook de mensen
geven mij een fijn gevoel
Een dorpje in Turkije
Ik loop er rond

Op Noordplein 12

Doe ik veel leuke en creatieve dingen
Zie het maar als een vrolijk, vol huis
Op Noordplein 12
Ik kom goed met de kinderen overheen
Ik heb er veel vertrouwen in
Op Noordplein 12
Doen we veel leuke, creatieve, leerzame dingen
met elkaar

In Marokko

trekken ezels karren met fruit door de straten
schreeuwen mensen reclame voor hun producten
In Marokko
ruikt vis lekkerder dan in Nederland
Ik voel me er heel vrolijk ◀